



Protestantse gemeente Onder de Wieken

Zondag 3 mei 2026

Kleur: Wit

Zondag Cantate

Voorganger:	dhr. Robert Goemaere uit Brugge
Ouderling van dienst:	Wim de Putter
Organist:	Nico Fierloos
Koster:	Bart Kindt
Video Wall:	Finie Herrebout

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar de heer Ad Eggebeen in Philippine en de heer Leo de Pree, ds. Raamshof.

Bij de komende dienst

Zondag 10 mei, dienst om 10.00 waarin ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie Zending Kenia

Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen worden vrouwen zowel binnen hun kerken als in hun families vaak tegengewerkt. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een gedeeltelijke studiebeurs ontvangen.



Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat.

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de kinderen en de Vredeskaars worden aangestoken

Intochtspesalm: Psalm 98
Lied 98: 1 en 3 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)

Inleiding bij deze dienst

Zingen: 'De vreugde voert ons naar dit huis'
Lied 280:1, 2, 5 en 7

Gebet om Genade

Glorialied: 'Alle eer en alle glorie' Lied 305

Dienst van de schriften

Gebet bij de opening van de schriften

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

Lezing: Jesaja 49: 5-6 Lectrice: Nelly Mol

Zingen: 'Loof, alle volken, loof de Heer' Lied 117

Lezing: Johannes 1:29-34

Zingen: 'Here Jezus, om uw woord' Lied 314

Uitleg en Verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: 'Jezus, mijn verblijden' Lied 907: 1 en 3

Tijdens het voorspel van dit lied, komen de kinderen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp aan vluchtelingen uit Myanmar

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan.



Gebeden dankgebed – voorbede – stil gebed –
Afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’
Lied 425 (zo mogelijk staande)

Zegen
Afgesloten met gezongen ‘Amen’ Lied 431c

Zingen: ‘Wilhelmus van Nassouwe’ Lied 708: 1 en 6

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk & Pastoraat

**Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris**

Komende week:

Maandag 4 mei: Dodenherdenking - kerk open om 19.00 uur

Naar goede gewoonte staan we op 4 mei stil bij Dodenherdenking. Dit jaar is gekozen om Etty Hillesum centraal te stellen. Tijdens de oorlog schreef ze een dagboek waar wij vandaag de dag nog veel inspiratie en weerbaarheid uit kunnen halen. We luisteren deze avond naar haar woorden 'Men zou een pleister op vele wonden willen zijn'. De muziekvereniging werkt mee aan deze avond.



Dinsdag 5 mei: Open Kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur. Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom!

Dinsdag 5 mei: Maandopening in Vremdieke

Om 14:30 is er koffie en thee. Tegen 15:00 uur is iedereen in de zaal en begint de maandopening. Wilt u komen kijken of wilt u meehelpen met het ophalen van bewoners? U bent van harte welkom! Aan iedereen die mee wil komen luisteren, zingen en bidden... Van harte welkom.

Dinsdag 5 mei: Eethoek voor alleenstaanden

De kosten bedragen € 10,00 per persoon. De maaltijd begint om **17.00 uur**, inloop vanaf 16.30 uur. Opgeven kan via de intekenlijsten in één van beide kerken of via Ina de Pooter, telf. 06-27 88 82 99. U bent van harte welkom!

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Nederlandse Gereformeerde Kerk

Vrijdag 8 mei: Sunshine Cleaners – aanvang 19.30 uur

A tribute tot Elly Hillesum

Een muzikale avond over het leven van Etty Hillesum. Met medewerking van Klaas Smelik die haar boek heeft uitgebracht. Iedereen is van harte welkom!

De Zondagsbrief

Op de statafel, bij de ingang van de kerkzaal, liggen een aantal Zondagsbrieven met een grotere letter. Mocht u daarvan gebruik willen maken dan kunt u dat aangeven bij degene die de Zondagsbrieven uitdeelt.